

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

1. Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1825 από τον Κιουταχή.
2. Μερικά από τα πλεονεκτήματα της πόλης του Μεσολογγίου ήταν η λιμνοθάλασσα που είχε μπροστά της και της έδινε προστασία από τα εχθρικά καράβια και τα μεγάλα τείχη που την προστάτευαν από την ξηρά.
3. Μέσα στην πόλη βρίσκονταν ο φαναριώτης Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος που συντόνιζε τις ανάγκες της πόλης, ο γνωστός Άγγλος συγγραφέας και ποιητής λόρδος Βύρωνας, υπήρχε στην πόλη νοσοκομείο για όσους είχαν άμεση ανάγκη από περίθαλψη, μηχανουργείο για επισκευή των όπλων, τυπογραφείο όπου τύπωνε εφημερίδες για να πληροφορεί τον κόσμο για όσα συμβαίνουν. Εκεί μέσα επίσης βρίσκονταν πολλοί Σουλιώτες αγωνιστές με τις οικογένειές τους που ενίσχυαν την άμυνα της πόλης και πολλοί Έλληνες πρόσφυγες από τις γύρω περιοχές.
4. Η πόλη αντιστεκόταν στις επιθέσεις του στρατού του Κιουταχή με επιτυχία. Ο ανεφοδιασμός της πόλης με τρόφιμα και πολεμοφόδια γινόταν από καράβια με τον Μιαούλη από τη θάλασσα που έσπαζε τον τουρκικό αποκλεισμό της λιμνοθάλασσας και από ξηράς από τον στρατό του Καραϊσκάκη και άλλους οπλαρχηγούς που χτυπούσαν τους Τούρκους από τη στεριά.
5. Τον Δεκέμβριο του 1825 οι Αιγύπτιοι με αρχηγό τον Ιμπραήμ ήλθαν για να βοηθήσουν τους Τούρκους στην πολιορκία.
6. Έτσι, η πολιορκία έγινε πιο στενή από στεριά και θάλασσα με περισσότερα μέσα, καλύτερη οργάνωση και κανόνια από την πλευρά των πολιορκητών.
7. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα την έλλειψη τροφίμων στην πόλη και των πολεμοφοδίων για τους αγωνιστές. Επίσης, πολλές ασθένειες χτυπούσαν τον πληθυσμό της πόλης, ο οποίος άρχισε να καταρρέει ψυχικά και οι νεκροί του άρχισαν να αυξάνονται.
8. Όλα τα παραπάνω οδήγησαν στην απόφαση να γίνει η Έξοδος των κατοίκων από την πόλη για να αποφύγουν τη δύσκολη κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει. Η απόφαση για την Έξοδο πάρθηκε για να γίνει στις 10 Απριλίου 1826 που θα ξημέρωνε Κυριακή των Βαΐων.
9. Σύμφωνα με το σχέδιο θα υπήρχαν 3 ομάδες ενόπλων αγωνιστών που στη μέση θα έβαζαν τα γυναικόπαιδα όπου θα έβγαιναν κρυφά και με ορμή για να αιφνιδιάσουν τους εχθρούς. Απ' έξω σε συνεννόηση με τους οπλαρχηγούς θα χτυπούσαν όλοι μαζί τους Τουρκοαιγύπτιους για να διαφύγουν. Οι άρρωστοι και οι γέροντες θα έπιαναν τις μπαρουταποθήκες της πόλης και καθώς θα πλησίαζαν οι εχθροί θα τις ανατίναζαν θυσιάζοντας τη ζωή τους.
10. Όμως οι εχθροί είχαν ειδοποιηθεί με προδοσία και την ώρα της Εξόδου τους περίμεναν χωρίς να αιφνιδιαστούν. Πολλοί από τους εχθρούς φώναζαν στα γυναικόπαιδα να γυρίσουν πίσω, όπως και έκαναν από πανικό. Έτσι, οι περισσότεροι σκοτώθηκαν από τους εχθρούς και λίγοι κατάφεραν να διαφύγουν στις γύρω περιοχές. Τα γυναικόπαιδα που αιχμαλωτίστηκαν πουλήθηκαν ως δούλοι στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής.

- 11.** Καθώς οι εχθροί έμπαιναν μέσα στην πόλη και πλησίαζαν τις μπαρουταποθήκες που υπήρχαν εκεί οι άρρωστοι και ανήμποροι άνθρωποι, ο αγωνιστής Καψάλης έβαλε φωτιά στα πυρομαχικά με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι παίρνοντας μαζί τους και πολλούς εχθρούς.
- 12.** Όλα αυτά τα γεγονότα είχαν ως συνέπεια να ενημερωθούν οι Ευρωπαίοι για τις αγριότητες των Τούρκων εναντίον των Ελλήνων μέσα από τα έργα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, ποιητών και ζωγράφων, ώστε να παρέμβουν υπέρ των Ελλήνων στη δύσκολη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί.